

ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

Το Στρατιωτικό Μουσείο της Σχολής Μόνιμων Υπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ.)

«Παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) Βασιλείου Τελλίδη, των τοπικών Θρησκευτικών, Στρατιωτικών και Πολιτικών αρχών, εγκαινιάστηκε το Σάββατο 17/12/2016, στο στρατόπεδο "Καβράκου" το Στρατιωτικό Μουσείο της ΣΜΥ».

«Στην τελετή χοροστάτησαν οι Μητροπολίτες Τρίκκης και Σταγών Χρυσόστομος και Σταγών και Μετεώρων Σεραφείμ και παρέστησαν ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Βασίλειος Τελλίδης, ο διοικητής της 1ης Στρατιάς αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης, ο διοικητής της ΣΜΥ ταξίαρχος Γεώργιος Λιάκος, ο βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σιμορέλης, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και άλλες επίσημες παρουσίες».





Η φωτογραφία του Καβράκου που βρίσκεται στο Μουσείο ΣΜΥ έχει ακριβή ημερομηνία. «Μαύρη Κυριακή», 27 Απριλίου 1941, η παράδοση της Αθήνας στους Γερμανούς κατακτητές και η ύψωση του αγκυλωτού σταυρού στην Ακρόπολη.

➤ Περιέχεται στο άρθρο της εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ» 27/4/2014, με τίτλο «Οι μικροί Τσολάκογλου που παρέδωσαν την Αθήνα»

http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/oi_mikroi_tsolakoglou_pou_paredosan_tin_athina-63998451/



Ο Καβράκος με τα άλλα μέλη της «επιτροπής παράδοσης» προϋπαντούν τους κατακτητές.

http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20140427/low/assets_LARGE_t_420_54340542.JPG

➤ Στο αρχείο της ΕΡΤ, ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ/ Επεισόδιο:001
Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ/ 0000008116/<http://archive.ert.gr/8116/>



Η φωτογραφία του Καβράκου που τοποθετήθηκε στο Μουσείο της ΣΜΥ, είναι η φωτογραφία της παράδοσης της Αθήνας στους ναζί με τον Γερμανό μοτοσυκλετιστή πίσω αριστερά και απλά έχει «κοπεί» ο ναζί αντισυνταγματάρχης φον Σέιμπεν που παρέλαβε τα «κλειδιά» της πόλης.

Ο «εκλεκτός ήρωας» της χούντας Καβράκος ήταν προδότης, ναζιστής και δωσίλογος, ήταν ο άνανδρος δολοφόνος του τυφλού γέροντα Μιχάλη Ράδου, ήταν ο ψευδομάρτυρας που έγινε στρατοδίκης για να καταδικάσει σε θάνατο τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ήταν ο άρπαγας της θεσσαλικής σοδειάς, υπεύθυνος για την λιμοκτονία της πόλης των Τρικάλων και συνυπεύθυνος για το θάνατο 300.000 Ελλήνων από την πείνα, ήταν ο ρίψασπης που προσπάθησε να μεταλαμπαδεύσει τη δειλία του στους Ευέλπιδες, ήταν ο θεωρούμενος από τους ναζί αφέντες του ως μεγαλύτερος κουίσιλινγκ από το δωσίλογο πρωθυπουργό Ιωάννη Ράλλη και υποψήφιος για τη διαδοχή του.

Ο Καβράκος δεν έχει καμία θέση στον πίνακα των στρατηγών του Μουσείου κάτω από τον στρατηγό Νικόλαο Πλαστήρα τον οποίο καταδίκασε σε θάνατο για «εσχάτη προδοσία» στις 5/5/1935. Είναι ιεροσυλία.

Ο Καβράκος δεν έχει καμία θέση δίπλα στον στρατηγό Κωνσταντίνο Βεντήρη, τον αρχηγό του Ελληνικού στρατού Μέσης Ανατολής και Αρχηγό του ΓΕΣ.

Ο Καβράκος δεν έχει καμία θέση να συνυπάρχει με τον στρατηγό Στέφανο Σαράφη, το στρατιωτικό διοικητή του ΕΛΑΣ.

Ο Καβράκος δεν έχει καμία θέση να συνυπάρχει με τον ήρωα ταγματάρχη Δημήτριο Κασλά, Διοικητή του 2^{ου} Τάγματος του 5^{ου} Συντάγματος Τρικάλων που υπερασπιζόταν το 731.

Ο Καβράκος δεν έχει καμία θέση ανάμεσα σε όσους πολέμησαν για την ελευθερία της πατρίδας μας.

Ο Καβράκος δεν έχει καμία θέση ανάμεσα σε Έλληνες αξιωματικούς.

Με κάθε τρόπο θα πρέπει να εμποδιστεί ένας δολοφόνος, ναζιστής, δωσίλογος και εγκληματίας πολέμου να μολύνει το φρόνημα των Ελλήνων υπαξιωματικών.

Είναι καιρός να αποκαθλώσουμε το αίσχος του Στρατοπέδου «Στρατηγού Χρήστου Καβράκου»

Πλήρως τεκμηριωμένα αναφέρω ότι:

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΒΡΑΚΟΣ :

1. Συμμετείχε ως λοχίας και καταδότης στη σφαγή του Κιλελέρ το 1910 και ως ψευδομάρτυρας στη δίκη που έγινε στις 19/6/1910-23/6/1910 στο Κακουργιοδικείο Λαμίας.
2. Έδωσε εντολή δολοφονίας 7 ατόμων στο Τρικαλινό Κιλελέρ την 2/2/1925, ο ίδιος εκτέλεσε τον τυφλό γέροντα Ράδο, ήταν ψευδομάρτυρας στη δίκη των αγροτών στο Στρατοδικείο της Λάρισας (31/3/1925-4/4/1925) με αποτέλεσμα την καταδίκη των θυμάτων του.
3. Στις 23 Απριλίου 1935 ήταν στρατοδίκης στην Δίκη των Πολιτικών Αρχηγών και στις 5 Μαΐου 1935 καταδίκασε σε θάνατο για «εσχάτη προδοσία» τους Ελευθέριο Βενιζέλο, Νικόλαο Πλαστήρα, Ιωσήφ Κούνδουρο και Εμμανουήλ Τζανακάκη.
4. Δεν πολέμησε στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, ούτε βέβαια στον πόλεμο εναντίον των Γερμανών και προσπάθησε να εμποδίσει τους Ευέλπιδες να ανταποκριθούν στα διαγγέλματα της Κυβέρνησης για συνέχιση του αγώνα στην Κρήτη.
5. Στις 27 Απριλίου 1941, ως στρατιωτικός διοικητής της Αθήνας παρέδωσε χαμογελαστός τα «κλειδιά» της πόλης στο Γερμανό αντισυνταγματάρχη Φον Σέιμπεν, αφού προηγουμένως είχε φροντίσει για την ασφαλή είσοδο των κατακτητών στην πόλη.
6. Τον Ιούνιο του 1941 παρουσιάστηκε αυτοβούλως για να συμμετάσχει στο ναζιστικό πρόγραμμα «Στρατηγική πείνας- Hungerstrategie» που είχε σκοπό την εξόντωση του ελληνικού λαού. Στα καθήκοντά του ανταποκρίθηκε με απόλυτη επιτυχία. 300.000 θάνατοι από το λιμό, 90% θνησιμότητα στα βρέφη, μόνιμες βλάβες από τον υποσιτισμό στους επιζώντες.
7. Το 1944, σύμφωνα με τα αρχεία του αξιωματικού πληροφοριών του αμερικανικού στρατού Κώστα Κουβαρά, που αναφερόταν στο Γραφείο Στρατηγικών Υπηρεσιών OSS (Office of Strategic Services), οι ναζί αφέντες του τον κατέτασαν μαζί με τον Τσιρονίκο στους μεγαλύτερους κουίσιλινγκ (κουίσιλινγκ = quisling, δωσίλογος, προδότης του έθνους) και υποψήφιο για τη διαδοχή του Ι.Ράλλη.

Χρηστίνα Σ. Σωτήρχου