

Ο γερμανόφιλος ναζιστής Γεώργιος Μπάκος παρακινούσε με πληθώρα επιστολών τον διοικητή του Γ' Σώματος Στρατού Γεώργιο Τσολάκογλου, να καταργήσει πραξικοπηματικά τον διοικητή Στρατιάς Ηπείρου Ιωάννη Πιτσικά, να αγνοήσει την Κυβέρνηση και να εκπληρώσει τον σκοπό του:

- Την άνευ όρων παράδοση της Ελληνικής Στρατιάς Ηπείρου-Μακεδονίας
- Τον εγκλεισμό των ηρώων του έπους του 1940 σε στρατόπεδα συγκέντρωσης
- Την παράδοση του πολεμικού υλικού σαν λεία πολέμου στους Γερμανούς
- Τον σχηματισμό Κυβέρνησης μαριονέτα των NAZI

«Μεγάλο Σάββατο 19 Απριλίου 1941

Αγαπητέ Γώργο,

όπως εμείναμε σύμφωνοι προ ολίγου εις το τηλέφωνο, σε εξουσιοδοτούμε και γώ και ο κ. Δεμέστιχας ν'αναλάβης ως αρχαιότερος την Διοίκησιν της Στρατιάς Ηπείρου και να έλθης εις συνθηκολόγησιν με τους Γερμανούς..., διότι δεν πρέπει ν'ανεχθώμεν να μας προδίδουν οι εν Αθήναις ανάληγτοι και αργυρώνητοι. (αργυρώνητος = που έχει εξαγοραστεί με χρήματα, πουλημένος). Αλλ' ούτε πρέπει ν'ανεχθώμεν το αίσχος να μας διοική ο ανόητος Κοτζιάς ...

Ιδού πως πρέπει να εξελιχθούν κατά σειράν τα γεγονότα:

1)Ανάληψιν της Διοικήσεως της Στρατιάς Ηπείρου και Μακεδονίας υπό του Αντιστρατήγου Τσολάκογλου και κοινοποιήσις σχετικής διατάγης εις τα Σώματα Στρατού και Μεραρχίας, δι' ης θα καθίστατο γνωστόν ότι θα ζητήση ανακωχήν παρά των Γερμανών.

2) Σχηματισμός Κυβερνήσεως ή Διευθυντηρίου εν Ιωαννίνοις, υπό την προεδρίαν του Μητροπολίτου Ιωαννίνων και μέλη Τσολάκογλου, Δεμέστιχας, Μπάκος.

Αμέσως μετά, διάγγελμα προς τον Ελληνικόν Λαόν.

.....

Γώργο, και πάλιν σ' εξορκίζω να μη διστάσωμεν προ ουδενός....

(υπ.) Γεώργ. Μπάκος, Υποστράτητος»

Προσηρητημένως προς την επιστολήν ήσαν αντίγραφον του τελεσιγράφου, περί ου η επιστολή και σχέδιον τηλεγραφήματος προς τον Χίτλερ ...

Πηγή :ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. Σ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Έτος Έκδοσης:1959/ Για την ακριβή αντιγραφή μέρους των σελίδων 128 και 128 φέρω την πλήρη ευθύνη Σωτήρχου Σ.Χρηστίνα

• ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΝΑΚΩΧΗΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941

υπογράφηκε στο Βοτονόσι του Μετσόβου μεταξύ μεταξύ του Γερμανού στρατηγού Νήτριχ και του στρατηγού Τσολάκογλου υποχρέωνε την υποχώρηση των Ελληνικών στρατευμάτων στα παλιά Ελληνοαλβανικά σύνορα ,την αποστραύτευση και τον αφοπλισμό τους και επέτρεπε την διέλευση του Γερμανικού στρατού.

(Η επιλογή του JOSEPH DIETRICH, του ΔΙΟΙΚΗΤΗ της ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ «ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ», δεν ήταν τυχαία. Ο DIETRICH από το 1928, διοικούσε μια από τις πρώτες μονάδες των SS και ήταν άνθρωπος της απόλυτης εμπιστοσύνης του Χίτλερ, οδηγός και σωματοφύλακας του. Το 1932 ανέλαβε τη διοίκηση επίλεκτων SS που αποτελούσαν τη σωματοφυλακή του Χίτλερ (SS-Begleitkommando DerFuehrer).γεγονός που αποτέλεσε το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της ειδικής μονάδας των Waffen SS που στις 17 Απριλίου 1933 «βαφτίστηκε» Σωματοφυλακή των SS του Αδόλφου Χίτλερ (Liebstandarte SS Adolf Hitler). LSSAH)

• ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941

Εν μετώπω τη 21η Απριλίου 1941

Μεταξύ της Ανωτέρας Διοικήσεως των Γερμανικών Στρατευμάτων εν Ελλάδι αντιπροσωπευομένης από τον Αρχηγόν του Γερμανικού Επιτελείου Αντιστρατήγον Γκράϊφενμπεργκ και της Ανωτέρας Διοικήσεως της Βασιλικής Ελληνικής Στρατιάς Ηπείρου και Μακεδονίας αντιπροσωπευομένης από τον Αρχιστράτηγον Στρατηγόν Τσολάκογλου συνεφωνήθησαν τα κάτωθι:

1— Η Ανωτέρα Διοικήσις των Γερμανικών Στρατευμάτων εν Ελλάδι αποδέχεται την άνευ όρων παράδοσιν της Ελληνικής Βασιλικής Στρατιάς Ηπείρου και Μακεδονίας...

2.— Οι ανήκοντες εις την Ελληνικήν Βασιλικήν Στρατιάν Ηπείρου και Μακεδονίας είναι αιχμάλωτοι πολέμου. Τα όπλα ,ολόκληρον το πολεμικόν υλικόν και άπαντα τα είδη εφοδιασμού της Στρατιάς αυτής είναι λεία πολέμου του Γερμανικού Στρατεύματος.

• ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941

Μεταξύ της Ανωτάτης Διοικήσεως του Γερμανικού Στράτου και της Ανωτάτης Διοικήσεως του εν Αλβανία Ιταλικού Στράτου αφ' ενός και της Ελληνικής Στρατιάς Ηπείρου—Μακεδονίας αφ' ετέρου : Η Ανωτάτη Διοίκησης της Βασιλικής Ελληνικής Στρατιάς Ηπείρου—Μακεδονίας, αντιπροσωπευομένη υπό του Αρχιστρατήγου Στρατηγού Τσολάκογλου προέβη εις διάβημα παρά τη Ανωτάτη Διοίκησει των Γερμανικών Στρατευμάτων εν Ελλάδι και τη Ανωτάτη Ιταλική Διοίκησει του εν Αλβανία Στρατού με την παράκλησιν της αποδοχής της άνευ όρων συνθηκολογήσεως της Ελληνικής Στρατιάς Μακεδονίας-Ηπείρου.

Άρθρον 1ον. Η Ανωτάτη Γερμανική και Ιταλική Διοίκησης αποδέχονται την τοιαύτην άνευ όρων παράδοσιν της Ελληνικής Στρατιάς Ηπείρου—Μακεδονίας.

Άρθρον 2ον. Οι ανήκοντες εις την Ελληνικήν Στρατιάν Ηπείρου—Μακεδονίας είναι αιχμάλωτοι πολέμου ...

Άπαντες οι Ιταλοί αιχμάλωτοι πολέμου , οίτινες υπάρχουν εν τη περιοχή της Ελληνικής Στρατιάς Ηπείρου—Μακεδονίας πρέπει να παραδοθώσιν αμέσως εις τα Ιταλικά στρατεύματα. Οι Έλληνες αιχμάλωτοι πολέμου θα συγκεντρωθώσιν επί του παρόντος εις στρατόπεδα συγκεντρώσεως.

Μετά το πέρας των εχθροπραξιών επί του ελληνικού ηπειρωτικού εδάφους και των Ιονίων νήσων προβλέπεται η απελευθέρωσις απάντων των αξιωματικών και στρατιωτών.

Άρθρον 3ον. Η Ανωτάτη Έλληνική Διοίκησης θα φροντίση όπως τα ελληνικά τμήματα παραμείνωσιν υπό την διοίκησιν των αξιωματικών αυτών και όπως λάβωσι πάντα τα μέτρα διά την τακτικήν διεκπεραίωσιν της συνθηκολογήσεως.

Ο εφοδιασμός και ιατρική περίθαλψις των εν αιχμαλωσία στρατευμάτων είναι κατ αρχήν έργον της Ανωτάτης Ελληνικής Διοικήσεως.

Άρθρον 4ον. Τα όπλα, άπαν το πολεμικόν υλικόν και τα αποθέματα της Στρατιάς ταύτης, συμπεριλαμβανομένου και τον αεροπορικού υλικού, ως και αι επίγειοι εγκαταστάσεις της αεροπορίας είναι λεία πολέμου.

Άρθρον 5ον. Η Ανωτάτη Διοίκησης των Ελληνικών Στρατευμάτων θα φροντίση με παν μέσον όπως αι εχθροπραξίαι καταπαύσωσιν άνευ χρονοτριβών, όπως πάσα καταστροφή ή εκμηδένισις πολεμικού υλικού και προμηθειών παύση και όπως αι εν τη περιφερεία της Στρατιάς υπάρχουσαι οδοί επισκευασθώσι πάραυτα.

Άρθρον 6ον. Ο απόπλους πλοίων πάσης φύσεως εκ των λιμένων και πάσα αεροπορική επικοινωνία εν τη περιφερεία της Στρατιάς Μακεδονίας—Ηπείρου πρέπει ν' απαγορευθή, με άμεσον ισχύν του όρου τούτου. Η Ανωτάτη Διοίκησης της Ελληνικής Στρατιάς είναι υπεύθυνος όπως κατασχεθώσι τα εις τους λιμένας ευρισκόμενα πλοία, συμπεριλαμβανομένων και των φορτίων των, ως και των λιμενικών εγκαταστάσεων και όπως ταύτα παραμείνωσιν υπό την επίβλεψιν των ελληνικών στρατευμάτων, μέχρις ότου ληφθή οριστική απόφασις περί αυτών.

Άρθρον 7ον. Η Ανωτάτη Διοίκησης των Ελληνικών στρατευμάτων θα ορίση πληρεξουσίους επιτελικούς συνδέσμους, οίτινες θα κανονίζωσι τας λεπτομέρειας της διεκπεραιώσεως της συνθηκολογήσεως μετά των Γερμανικών και Ιταλικών υπηρεσιών αίτινες θα κατονομασθώσιν.

Οι επιτελικοί ούτοι σύνδεσμοι θα παραδώσωσι όσον το δυνατόν ενωρίτερα μίαν (συγκεντρωτικήν) κατάστασιν της δυνάμεως, εξοπλισμού και πολεμικής συνθέσεως της μέχρι τούδε Στρατιάς Ηπείρου Μακεδονίας.

Άρθρον 8ον. Η κατάστασις των εχθροπραξιών μεταξύ των Γερμανικών Στρατευμάτων και των Ελληνικών Στρατευμάτων της Στρατιάς Ηπείρου—Μακεδονίας παραμένει, ως καθορίζεται εν τω πρωτοκόλλω παραδόσεως της 21ης Απριλίου. Η κατάστασις των εχθροπραξιών μεταξύ Ιταλικών στρατευμάτων και της Στρατιάς Ηπείρου—Μακεδονίας τίθεται εν ισχύϊ μόνον την 23ην Απριλίου 18ην ώραν εκτός εάν τα ελληνικά στρατεύματα προ του ιταλικού μετώπου κατέθεσαν τα όπλα προηγουμένως ήδη.

Άρθρον 9ον. Δια της συμβάσεως ταύτης τίθεται εκτός ισχύος το πρωτόκολλον παραδόσεως της 21ης Απριλίου το συνταχθέν μεταξύ της Ανωτάτης Διοικήσεως των Γερμανικών Στρατευμάτων εν Ελλάδι και του Ανωτάτου Διοικητού της Ελληνικής Στρατιάς Ηπείρου—Μακεδονίας.

Διά την Ιταλικήν Ανωτάτην
Διοίκησιν εν Αλβανία.

Δια την Γερμανικήν Ανωτάτην
Στρατιωτικήν Διοίκησιν.

Φ ε ρ ρ έ ρ ο

Γ ι ό ν τ λ

Ο Αρχιστράτηγος της Ελληνικής Στρατιάς Ηπείρου—Μακεδονίας.

Τ σ ο λ ά κ ο γ λ ο υ



Bundesarchiv, Bild 1011-164-0372-26
Foto: Schlickum | 23. April 1941



Bundesarchiv, Bild 1011-164-0373-18A
Foto: Schlickum | 23. April 1941



Bundesarchiv, Bild 1011-164-0373-14A
Foto: Schlickum | 23. April 1941

Ο ναζιστής δολοφόνος Καβράκος με μία σειρά ανακοινώσεων συγκεντρώνει τους αξιωματικούς που επέστρεφαν από το μέτωπο στο Φρουραρχείο της Αθήνας ,απειλεί με χρήση όπλων και Στρατοδικείο αξιωματικούς και οπλίτες που παραβαίνουν τις εντολές του και όποιον άλλο «διασαλεύει» την τάξη. Χαρακτηριστικά αναφέρω μια ανακοίνωση του:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ

Εκ μέρους , εξ άλλου της Ανωτέρας Στρατιωτικής Διοικήσεως Αττικοβοιωτίας εξεδόθη η ακόλουθος ανακοίνωσις:

«Το συμφέρον του Έθνους και των ατόμων , επιβάλλει ίνα πάντες συντελέσωμεν εις την τήρησιν της τάξεως κατά τας εξαιρετικάς αυτάς στιγμάς ας διέρχεται η Πάτρις μας.

Η Ανωτέρα Στρατιωτική Διοίκησις και η Δημόσια Ασφάλεια έχουσι λάβει πάντα τα μέτρα δια να διατηρήσωσι την τάξιν και να περιφρουρήσωσι την ζωήν, τιμήν και περιουσίαν των πολιτών πάση θυσία και προς τούτο εδόθησαν αι εντολαί να γίνεται άμεσος χρήσιν των όπλων κατά παντός αποπειραμωμένου , εξ οιουδήποτε λόγου, να διασαλεύση την τάξιν.

Λόγω της προσωρινής δυσχέρειας των συγκοινωνιών και μεταφορών προς τους τόπους διαμονής και καταγωγής ,συνιστώμεν υπομονήν ολίγων ημερών, μεθ'ας πάντα θα τακτοποιηθώσι τη μερίμνη μας άνευ ανωμαλιών.

Μόνον ούτως εξυπηρετείται και το γενικόν και το ατομικόν συμφέρον.

Εν Αθήναις τη 24^η Απριλίου 1941

Ο ανώτερος στρατιωτικός διοικητής Αττικοβοιωτίας

Χ.ΚΑΒΡΑΚΟΣ υποστράτηγος ».

Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων/ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ,Παρασκευή 25 Απριλίου 1941.

Για την ακριβή αντιγραφή της ανακοίνωσης φέρω την πλήρη ευθύνη Χ.Σ.Σωτήρχου/

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40199&seg=77160

Η ζωή και η περιουσία των πολιτών !!!

1941.Καταστροφές και εκτελέσεις αμάχων μέσα από τα Γερμανικά Ομοσπανδικά Αρχεία.



Bundesarchiv, Bild 101i-156-054D-13
Foto: Hader / 1941 Mai - Juni



Bundesarchiv, Bild 101i-108-0278-39
Foto: Weisker, Franz Peter / 2. Juni 1941

27 Απριλίου 1941

Ο Κώστας Σταυρόπουλος ο πρώτος αρχιεκφωνητής του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών, όταν τα εχθρικά στρατεύματα έμπαιναν στην Αθήνα με φωνή που έπαλλε από συγκίνηση, εκφωνούσε:

“Εδώ έλευθεραι ακόμα Αθήναι. Έλληνες οι γερμανοί εισβολείς εβρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις

εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια.



Bundesarchiv, Bild 1011-175-1267-12
Foto: Teschendorf | 1941/1942



Bundesarchiv, Bild 1011-175-1270-36
Foto: Teschendorf | 1941/1942



Bundesarchiv, Bild 146-1979-123-32
Foto: o.Ang. | 27. April 1941



Bundesarchiv, Bild 1011-164-0357-29A
Foto: Rauch | Mai 1941



Bundesarchiv, Bild 1011-164-0369-25A
Foto: Jesse | Mai 1941



Bundesarchiv, Bild 1011-164-0369-19A
Foto: Jesse | Mai 1941

Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι Ελληνικός. Θα είναι Γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε.



Ο Γ.Τσολάκογλου στο στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας για να διαβάσει διάγγελμά του.

Το πρωτόκολλον της παραδόσεως της πόλεως των Αθηνών

*«Αι τοπικά στρατιωτικά και πολιτικά αρχάι, αποτελούμενοι από τον στρατηγόν Καβράκον , ανωτερον στρατιωτικόν διοικητήν Αττικοβοιωτίας, τον κ. Κ.Πεζόπουλον, νομάρχην Αττικοβοιωτίας , τον κ.Αμβρ.Πλυτάν , δήμαρχον Αθηναίων, και τον κ. Μιχ. Μανούσκον, δήμαρχον Πειραιώς, δηλούν προς τον διοικητήν των Γερμανικών στρατευμάτων ότι:
»Αι πόλεις των Αθηνών και Πειραιώς και ανοχύρωτοι είνε και ουδεμίαν προτίθενται να αντιτάξουν αντίστασιν εις τη κατοχήν.
»Ότι ελήφθησαν ήδη όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς διασφάλισιν της τάξεως εκ μέρους*

μας μέχρι της εισόδου των Γερμανών»



Πηγή :Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων/Εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 28/4/1941

«Ωχρός ο κ. Καβράκος...»

Ο χαμογελαστος κύριος της φωτογραφίας είναι ο «ωχρός ο κ. Καβράκος»



Ο υποστράτηγος Καβράκος ενώ παραδίδει τα «κλειδιά» της Αθήνας στον εκπρόσωπο των γερμανικών αρχών κατοχής στο καφενείο της Κηφισίας 4, λίγο μετά τις 9 το πρωί της Κυριακής 27 Απριλίου. Μοιάζει κάτι παραπάνω από ευγενικός προς τον ναζι αντισυνταγματάρχη Φον Σέιμπεν που τα παρέλαβε (το σχόλιο είναι του Τ. Κατσιμάρδου από την εφ.ΕΘΝΟΣ)

**«Προς τον Φύρερ και Καγκελάριον του Ράιχ
Βερολίνον**

Φύρερ μου.

**ΤΗΝ 27^{ΗΝ} Απριλίου 1941 και ώραν 8.10΄πρωινήν εφθάσαμεν εις Αθήνας, ως πρώτα
γερμανικά στρατεύματα και την 8.45΄υψώσαμεν την Γερμανικήν σημαίαν επί της
Ακροπόλεως και του Δημαρχείου.**

Χάιλ Μάιν Φύρερ

**Ιλαρχος Γιακόμπι του 10^{ου} Συντάγματος του Βραδεμβούργου και υπολοχαγός Ελονίτς 6^{ης}
ορεινής Μεραρχίας ».**

(σημείωση :στη Μεραρχία του Βραδεμβουργου πολέμησαν αργότερα και Έλληνες ναζιστές ,οι περισσότεροι των οποίων έχασαν τη ζωή τους στα Ανατολικό μέτωπο)



Ἡ σημαία τοῦ Ἀγκυλωτοῦ Στρατοῦ ἐπὶ τῆς Ἀκροπόλεως.



Ἡ Γερμανικὴ καὶ ἡ Ἑλληνικὴ σημαία εἰς τὸν ἐξώστην τοῦ Δημαρχείου Ἀθηνῶν

Πηγή :Βιβλιοθήκη της Βουλῆς των Ἑλλήνων/Ἐφημερίδες ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 28/4/1941 και ΒΡΑΔΥΝΗ 27/4/1941

«...Ὄπου υψοῦται Ἑλληνικὴ σημαία πρέπει δεξιὰ της να υψοῦται και η γερμανικὴ...»
ἀπὸ το διάγγελμα του δημάρχου της Ἀθήνας Ἀμβρόσιου Πλυτά.

Πηγή :Βιβλιοθήκη της Βουλῆς των Ἑλλήνων/Ἐφημερίδες ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 28/4/1941



Bundesarchiv, Bild 1011-165-0419-19A
Foto: Bauer | Mai 1941



Bundesarchiv, Bild 1011-164-0389-27A
Foto: Scheerer, Theodor | Mai 1941



Bundesarchiv, Bild 1011-164-0389-29
Foto: Scheerer, Theodor | Mai 1941

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Ο παριστάμενος Δήμαρχος 'Αθηναίων κ. Ηλυτάς, μετά τους λόγους αυτούς του συνταγματάρχου κ. Σχέϊδεν, είπα τα εξής:

«Εκ μέρους της πόλεως των 'Αθηνών σας εύχαριστώ διότι

έσεβάσθητε, απόλυτως την πόλιν των 'Αθηνών, ή οποία έδωσε τό φώς του πολιτισμού εις την ανθρωπότητα. Δέν ή-το δυνατόν ένας λαός, όπως ο γερμανικός, παρά να σεβασθή τον πολιτισμόν

της 'Ελλάδος. Εύχαριστώ και πάλιν».

Ο κ. Σχέϊδεν μετά τους λόγους του κ. Δημάρχου του έσφιξε την χείρα και απέσύρθη διά να συσκεφθῆ μετά των έπιτελών του.

Πηγή :Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων/Εφημερίδα ΒΡΑΔΥΝΗ 27/4/1941

Η ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΧΙΤΛΕΡ

ΑΘΗΝΑΙ. Ο δήμαρχος 'Αθηναίων κ. Ηλυτάς, απήθυσε προς τον κ. Χίτλερ τηλεγράφημα εις τό όποιον το νίξει ότι οι γενναίοι και ήπποτικοί λόγοι του; όποιους ό Γερμανός καγκελάριος εξέφρασεν ένώπιον των έκλεκτών του Γερμανικού λαού δια τον 'Ελληνικόν στρατόν και τον 'Ελληνικόν λαόν, έχον βαθυτάτην απήχησιν έν 'Ελλάδι.

Ο κ. Ηλυτάς διερμηνεύει την εύγνωμοσύνην της πόλεως των 'Αθηνών τόσον δια την συγκινητικήν διακριτικήν την όποίαν επέδειξιν τά Γερμανικά στρατεύματα έναντι της ιστορικής πρώτευούσης της 'Ελλάδος και των κατοίκων, όσον και δια την συμπάθειαν μέ την όποίαν ό Χίτλερ περιβάλλει την 'Ελλάδα, την κοιτίδα του πολιτισμού, της όποίας είναι ένθουσιώδης μύστης.

Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΠΑΤΡΩΝ) 07.05.1941 /Μουσείο Τύπου Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν / www.mouseiotipou.gr

«Παρέλαση της Νίκης του Άξονα»

«Η παρέλασις των Γερμανικών στρατευμάτων κατοχής εγένετο ενώπιον του αρχιστρατήγου φον

Λίστ και του στρατηγού της Αεροπορίας φον Ριχτχοφεν ,ισταμένων επί τιμητικής εξέδρας παρά το Μνημείον του Αγνώστου. Της παρελάσεως μετείχον και μηχανοκίνητα τμήματα του ιταλικού στρατού...»



Bundesarchiv, Bild 183-L18802
Foto: Röder | 4. Mai 1941

Εντυπωσιακή παρέλαση μπροστά από Στρατάρχης List στην Αθήνα. Στα δεξιά του είναι ο στρατηγός von Richthofen



Bundesarchiv, Bild 1011-104-0384-10
Foto: Scheerer, Theodor | 4. Mai 1941



Bundesarchiv, Bild 1011-104-0384-31A
Foto: Scheerer, Theodor | 4. Mai 1941

Joseph "Seppe" Dietrich



Alfred Jodl

(Στρατάρχης (*Generaloberst*) της Βέρμαχτ, υπαρχηγός του Κάιτελ και Αρχηγός του Επιχειρησιακού του Γενικού Επιτελείου της Βέρμαχτ 1938-1945. Απαγχονίστηκε στις 16 Οκτωβρίου 1946. (Στη Δίκη της Νυρεμβέργης, οι θανατικές ποινές εκτελέστηκαν σε ειδικά στημένη αγχόνη στις 16 Οκτωβρίου 1946. Οι κατηγορούμενοι είχαν προσβάλει το στρατιωτικό ήθος και δεν τους άρμοζε εκτέλεση που αρμόζει σε στρατιωτικούς).



Χρήστος Καβράκος (1882-1944)



Ο ναζιστής Χρήστος Καβράκος:

- Υπήρξε καταδότης και σφαγέας στο Κιλελέρ το 1910 καθώς και ψευδομάρτυρας στην δίκη που έγινε στις 19/6/1910-23/6/1910 στο Κακουργιοδικείο Λαμίας
- Έδωσε εντολή δολοφονίας 7 ατόμων στο Τρικαλινό Κιλελέρ 2.2.1925 και ο ίδιος εκτέλεσε τον τυφλό γέροντα Ράδο καθώς και ψευδομάρτυρας στη δίκη των αγροτών στο Στρατοδικείο της Λάρισας 31-3-1925/4-4-1925 με αποτέλεσμα την καταδίκη των θυμάτων του.
- Όχι μόνο δεν πολέμησε στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο αλλά και προσπάθησε να εμποδίσει τους Ευέλπιδες να πολεμήσουν τους Γερμανούς.
- Στις 27 Απριλίου 1941 στρατιωτικός διοικητής της Αθήνας παρέδωσε χαμογελαστός τα «κλειδιά» της Αθήνας στον Γερμανό αντισυνταγματάρχη Φον Σέιμπεν
- Συνεργάστηκε με τις κατοχικές δυνάμεις και έγινε γενικός διευθυντής της Πανελληνίας Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών τον Ιούνιο του 1941 με ενεργό συμμετοχή στο Μεγάλο λιμό που είχε 300.000 θύματα από πείνα
- Το 1944 θεωρήθηκε από τους Γερμανούς μεγαλύτερος δοσίλογος από τον Ι.Ράλλη και βασικός υποψήφιος για τη διαδοχή του.

Για τις εγκληματικές ενέργειές του καταδικάστηκε από λαϊκό δικαστήριο και εκτελέστηκε.

Το όνομά του δώθηκε σε δρόμο της πόλης των Τρικάλων και στο στρατόπεδο της ΣΜΥ που υπάρχει η προτομή του και προσωπικά του αντικείμενα που εκτίθενται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Φ. 900α /5577/9278/29 Οκτωβρίου 2007/

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/<http://www.mod.mil.gr/mod/el/content/show/40/3317>

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 330/04-10-2007 Ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Σούλα Μερεντίτη, με θέμα τη μετονομασία του στρατοπέδου «ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΒΡΑΚΟΥ», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

....Από τα ως άνω στοιχεία προκύπτει ότι το όνομα του Στρατηγού Χρήστου Καβράκου πληρεί όλες τις προϋποθέσεις της Γενικής Διαταγής περί «Ονομασιών–Μετονομασιών Στρατοπέδων».

Γεώργιος Μπάκος (1892-1945)



Ο ναζιστής Γεώργιος Μπάκος δραστηριοποιήθηκε:

- Σε πραξικοπηματικές ενέργειες με σκοπό την παράνομη συνθηκολόγηση με τον εχθρό , που χαρακτηρίζεται ως «συνθηκολόγησιν εν ανοικτώ πεδίω»
- Στην εσκεμμένη παράδοση της Ελληνικού στρατού στον ΔΙΟΙΚΗΤΗ της ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ «ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ»
- Στις διώξεις των Ελλήνων αξιωματικών που δεν έδωσαν όρκο στον ΑΔΟΛΦΟ ΧΙΤΛΕΡ
- Στον σχηματισμό της «Κυανόλευκης μεραρχίας » προς υποστήριξη των Waffen [SS](#) .
- Στην δίωξη των Ελλήνων εβραίων
- Στην προμήθεια «σκλάβων εργατών» για το γερμανικό Ράιχ ,σύμφωνα με το πρόγραμμα Καταναγκαστικής Εργασίας
- Στην εφαρμογή τους Ναζιστικού Πρόγραμματος Ευθανασίας T-4 (Aktion T-4) σε ήρωες ανάπηρους του αλβανικού έπους με αποτέλεσμα τις ομαδικές εκτελέσεις τους.

Για τις εγκληματικές ενέργειές του καταδικάστηκε από λαϊκό δικαστήριο και εκτελέστηκε.

Ο Δήμος της Αθήνας τίμησε τον Γεώργιο Μπάκο με ονοματοδοσία και σύμφωνα με το έγγραφο του με Α.Π. 374189 /19/11/2015 , επιθυμεί να συνεχίσει να τιμά ως ήρωα, έναν προδότη, δοσίλογο , ναζιστή και εγκληματία πολέμου.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 Π. 374189

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ
 Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών &
 Απαλλοτριώσεων
 Αρ. πρωτ. πρωτ.: 19139
 Ταχ. Δ/ση: Αθήνας 16
 Ταχ. Κώδικας: 10551 Αθήνα
 Πληροφορίες: Κ. Κονκουρή
 Τηλ.: 2103218502

Βαθμός Ασφαλείας: Αποβλήματα
 Βαθμός Προστασίας: κανός
 Χρόνος Διατήρησης: τριετία
 13-11-2015

ΠΡΟΣ: κα Σωτήρχου Χριστίνα
 Χατζηκωνσταντή 27-Αθήνα 11524

- Κοιν.:
1. Εποπτεύουσα Δημοτική Σύμβουλο
κα Κοντισταθάκου Εύα
 2. 7^η Δημοτική Κοινότητα
 3. Δ/ση Σχ. Πόλεως & Δόμησης
Τμήμα Πολ/κών Εφαρμογών & Απαλλοτριώσεων
(φάκελος ΜΕΤ Φ2)
 4. Κ. Κονκουρή

ΘΕΜΑ : Αίτημα μετονομασίας της οδού Γ. Μπάκου σε οδό «Δημητρίου Κασλά».

ΣΧΕΤ. : 1. Το με αρ. πρωτ. 344363/27-10-2015(16638/976) έγγραφο Δ/σης Διοίκησης & Αποκέντρωσης-Τμήμα 7^η Δημοτικής Κοινότητας.
 2. Το με αρ. πρωτ. 191390/4-6-2015(9441/599) έγγραφο Δ/σης Διοίκησης & Αποκέντρωσης-Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου με το οποίο μας διαβιβάστηκε η από Ιουνίου 2015 επιστολή της κας Χριστίνας Σωτήρχου.

Σε συνέχεια της επιστολής σας προς την υπηρεσία μας σας γνωρίζουμε ότι με την υπ' αρ. 204/7-10-2015 απόφαση Συμβουλίου της 7^η Δημοτικής Κοινότητας αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η μη αποδοχή του αιτήματος μετονομασίας της οδού Γ. Μπάκου σε οδό «Δημητρίου Κασλά».



Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 ΠΟΛ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

(Signature)
 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΓΚΛΗ

**Ο πόλεμός μας συνεχίζεται! Και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης!
 Ζήτω το Έθνος των Ελλήνων!»**